

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

TORPEN I BJÖRKERÅS

Den egentliga torpperioden i Björkerås varade ungefär 1750 - 1900. Det första kända torpet i Björkerås uppfördes dock redan omkring 1650 (Norretorp). Kring mitten av 1700-talet tillkom fyra torp. De låg i gårdens närhet och kom att användas upp till 100 år.

Kring mitten av 1800-talet skedde ett generationsskifte av torpen genom att äldre torpställen revs och nya uppfördes. Några av torpen återgick till bönderna, som därmed fick tillgång till den av torparna uppodlade marken. De nya torpställena utsågs längre bort i utmarken.

Kring sekelskiftet gick torpperioden mot sitt slut och torpen övergavs efter hand. Från 1920-talet fanns inga torp kvar. Då hade två av de tidigare torpen friköpts och blivit hemmansdelar. De övriga torpplatserna är idag sorgligt övergivna, igenväxta och blir allt svårare att finna.

	Nr * Torpets namn	Period
	293 Norretorp 1	ca 1650-1904
	294 Norretorp 2	1853-1927
	295 Svenborgs backstuga / Lassa-Täppe	1736-1831
	296 Sågmölletorpet	1758-1860
	297 Ävra-torpet	1762-1860
	298 Ävra-Pellens / Skräppe-täppet	1765-1833
	299 Flinka-torpet / Eklöfs	1800-1902, därefter friköpt
	300 Hermans täppe	1817-75
	301 Per Olsa-täppet	1846-96
	302 Skräppe Johannesens	1864-82
	303 Eriksberg	ca 1870-1906
	304 Lindells Pallas	1876-1922
	305 Östraby Olofs / Falks	1886-1914, därefter friköpt

* Numren på torpen är de som Kylens bygdegårdsförening tillämpar.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

293 NORRETORP 1

TIDSPERIOD:	Ca 1650-1904 (ca 250 år).
HITTA HIT:	Åk skogsvägen mittemot Björkerås norra gård mot Flinka-torpet. Torpplatsen ligger efter några hundra meter till vänster nära vägen.
BESKRIVNING:	Beläget på en höjd vid gränsen mellan inägorna och utmarken. Till torpet hörde några kålhagar och åkerplättar. Se karta och foton. Eftersom detta länge var gårdens enda torp kallades det ursprungligen för Torpet eller Björkerås Torp, först senare Norre torp. På 1705 års karta är torpet utritat med två hus på rad, det ena är större än det andra (manhus resp fähus?). Nya hus skulle byggas 1789 på samma plats som de tidigare, men det verkar som om det tog omkring 25 år innan de uppfördes. Det blev då en ryggåsstuga sammanbygd med ladugård. 1853 delades torpet, och kallas numera Norretorp 1 resp Norretorp 2.
HÄNDELSER:	Torpet uppfördes troligen i mitten av 1650-talet. Vem som först bodde här vet vi inte. Kanske var det Björkerås-bonden Tröells Joensson som inför sin ålders höst byggde torpet för sig och hustrun Karena. Tröells var bonde fram till omkring 1660, då han "pensionerade" sig. Tröells dog 1671 och Karena 1678.
? -ca 1688?	Joen Larsson , född 1639, är den förste kände torparen. 1688 består torpets invånare av gårdsmannen Joen noterad som sjuklig (död 1690), hustrun Carin blind och Måns Trulson krympling.
ca 1688?-1706?	Sjudaren Lasse Johnsson (son till ovanstående), född 1667. Död 1706, endast 39 år gammal. Hustru Inger. Son John, född 1690.
1706?-1708?	Salpetersjudaren Johan Eskilsson , född 1671. Hustru Una Nilsson. Johan dog 1708, endast 37 år.
1708-19	Okänt om någon bodde här under denna period.
1719-30	Änkan Bengta Jönsdotter , född 1678. Bengta var änka efter Björkerås-bonden Knut Mattisson. När Knut dog köpte grannbonden Sven Persson deras hemmansdel och änkan Bengta flyttade hit 1719 med barnen Malena född 1700 (bor senare i Svenborgs backstuga), Kierstena född 1705 och Svenborg född 1708. Till torpet hörde då åker och kålhage samt Norre äng. I skatt betalade hon 4 daler om året.
1730-58	Salpetersjudaren Botel Andersson , född 1697. Hustru Elna Olofsdotter, född 1698. Barn: Anders 1724 och Pernilla 1728 (senare gift på torpet Ävra-Pellens). Den tidigare innehavaren Bengta bor troligen kvar till sin död 1747. Botel dog 1744 och Elna 1758.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

1758-87	Okänt om någon bodde här under denna period. Troligen inte, eftersom torpet verkar ha förfallet under perioden.
1788-1809	<p>1788: "Rusthållarna* avstå Norretorp till tjänstgörande ryttaren Lars Appelgren. Rusthållarna skola ånyo uppbygga en storstuga på svedjebacken norr om gamla åkerlyckorna. Stugan ska ha ryggat tak och bakugn. Uthus uppbygges ånyo i godt stånd med tak av halm och skall det vara färdigt till midsommar 1789. Till åkerjord lämnas gamla åkerlyckan och dessutom får han instänga två skäppland av utmarken vid husen på svedjan. Vidare får han flytta gjärdesgården litet söderut och instänga brönnhagen. Österut får han som höstnad intäppa Ondabjärskärr." Kontraktet gällde för makarna livet ut, varefter hus och jord tillfaller jordägarna. Årlig skatt 4 Rd (riksdaler). * = Björkerås-bönderna.</p> <p>Ryttaren Lars Appelgren, född 1757 i Verum socken. Hustru Bengta Larsdotter, född 1751 i Osby socken. Bengtas barn: Lars 1778 (död 1808) och Pernilla 1782 (flyttar till Hallaryd 1807). Bengta fick 1790 ett dödfött barn, som far utpekades Jöns Brunkman i Torup. Lars Appelgren utkommenderades våren 1790 i kriget mot Ryssland för tjänstgöring i örlogsflottan och deltog i de intensiva sjöstriderna i Finska viken. Lars tillhörde den hälft av kompaniet som överlevde kriget och återvände hösten samma år till Björkerås. Han fick avsked 1794 men bodde kvar i Norretorp till 1818.</p>
1809-12	Sockensmeden / klensmeden Christen Andersson , född 1786. Christen bodde här några år tillsammans med de tidigare innehavarna Lars Appelgren och hustru Bengta.
1812-33	1812 sålde jordägarna Sven Nilsson och Christen Svensson torpet till torparen och avskedade karabinjären John Gummesson Holm , född 1780 i Hallaryds socken. Hustru Britta Pehrson, född 1772 i Göteryds socken. Barn: Bengta 1804 och Elna 1811. "Till torparen försäljes den ladugårdsbyggnad och det timmer, avsett till mangårdsbyggnad, som finns på torpet, för 175 Rd". Livstidskontrakt. Med förbehåll att Appelgren och hustru får kvarbo på livstid. Kontraktet innefattade även ett inhägnat kärr söder om Basta bro. Skatten var 6 Rd och 32 skilling samt 20 dagsverken per år. De tidigare innehavarna Lars Appelgren och hustrun Bengta bor kvar. När Bengta dog 1818 flyttar Lars till Svenborgs backstuga.
1833-36	Sockenskomakaren i Hallaryd Johannes Pettersson , född 1805 i Göteryds socken, gifter sig 1833 med Elna Johnsdotter, född 1811 på torpet. De bor här hos hennes föräldrar John Holm och Britta och får sina första barn här. Familjen flyttar 1836 till Hallaryds socken.
1836-51	John Gummesson Holm och hustru Brita bor här, skröpliga och fattiga. Britta dog 1848. Under åren 1849-50 bor här åter dottern Elna med sin man Johannes Pettersson och deras barn: Inger 1833, Pernilla 1834, Bengta 1836, Elias 1838, Johanna 1840, Anna 1842, Gustaf 1845 och Pehr 1848. John dog 1851.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

- | | |
|---------|---|
| 1851-53 | Torparen Truls Nilsson , född 1800 i Kylan. Sammanboende pigan Anna Eriksdotter Hall, född 1814 i Hallaryds socken. Son Anders född 1839. Familjen flyttade hit 1851 från sågmölletorpet. 1853 flyttar de till det av Truls nyuppförda torpet strax intill, här kallat Norretorp 2. |
| 1853-88 | Torparen Pål Jönsson , född 1823 i Drakeberga. Hustru Inger Svensdotter, född 1825 i Verums socken. Barn (födda här): Sven 1855, Bengta 1859, Sissa 1862 och John 1864 (övertog torpet senare). Hans fader, skröplige änklungen och understödtagaren, Jöns Pålsson bor inhyses till sin död 1872. Pål dog 1888, men änkan Inger bor kv |



Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

294 NORRETORP 2

TIDSPERIOD:	1853-1927 (74 år).
HITTA HIT:	Åk skogsvägen mitt emot Björkerås norra gård mot Flinka-torpet. Torpplatsen ligger några hundra meter till vänster.
BESKRIVNING:	Torpgrunden och stenmurar finns kvar. Beläget ett tiotal meter öster om de gamla husen. Se karta och foton.
HÄNDELSER:	
1853-70	Torparen Truls Nilsson , född 1800 i Kylen och hans sammanboende pigan Anna Erikdotter Hall, född 1814 i Hallaryds socken. Son Anders Trulsson 1839. Familjen flyttade hit 1853 från Norretorp 1 sedan Truls samma år uppfört detta nya torp alldeles intill det gamla torpet. När Truls dog 1870 flyttade Anna till sonens familj i Hallaryds socken.
1871-83	Torparen Johannes Jönsson Sandberg , född 1832 i Stenbrohult socken och hustru Anna Persdotter Sandberg, född 1827 i Boalt flyttar hit 1871 från Torup. Barn: John 1861, Olof 1864 och Sofia 1871 (född här). Johannes barn beviljades klädespengar av kommunalstämman, vilken även 1882 beviljade Johannes pengar till husbyggnad. Efter Johannes död 1883 övertar sonen Olof torpet.
1884-99	Torparen Olof Johansson Sandberg , född 1864 i torpet (son till ovanstående). Olof flyttade till Hallaryds socken 1897. Modern änkan Anna sålde torpet 1899 till Johan Nestor och flyttade till sonen i Hallaryds socken.
1899-1905	Torparen Johan Nestor , född 1856 i Pjätteryds socken. Inflyttade 1899. Sålde stugan till Nils Olsson 1905 och flyttar samma år.
1905-10	Sågverksarbetaren Nils Olofsson , född 1876 i Östraby Olofs. Hustru Augusta Jönsdotter, född 1883. Sonen Erik Manfred föddes 1905 i torpet. De flyttade 1910 till Loshults socken, sedan de sålt torpet till åbon i Björkerås Per Svensson.
1910-13	Ägs av Björkerås-bonden Per Svensson .
1913-22	Änkan Märta Magnusdotter (efter Per Svensson ovan), född 1864 i Tävelsås socken. Det är tveksamt om hon bott här. 1922 sålde hon torpet.
1922-27	Per Persson Rosenkvist , född 1847 i Örkeneds socken. Han flyttade hit 1922 som änpling från Lindells Pallas. Han bodde här till 1927, då han flyttade till Hallaryds socken. Stugan revs därefter.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

295 SVENBORGS BACKSTUGA (Lassa-Täppe)

TIDSPERIOD:	1736-1831 (95 år).
HITTA HIT:	Låg på ängsmarken strax söder om Björkerås-gården, på platsen för nuvarande Björkerås södra gård.
BESKRIVNING:	Inga spår, exakt läge okänt. Bestod sannolikt av ett litet markområde för stuga och trädgårdstäppa.
HÄNDELSER:	Stugan uppfördes troligen 1736.
1736-64	Salpetersjudaren Esbjörn Johnsson , född 1705. Gift 1736 med Malena Knutsdotter, född 1700 i Björkerås (dotter till bonden Knut Mattisson) som sedan 1718 varit skriven på Norretorp 1. Dottern Svenborg föddes 1741 (övertar senare stugan). Samma år dog Esbjörn i rödfeber, endast 36 år. Familjen var fattig. Bouppteckningen efter Esbjörn upptar endast ett par kittlar, gångkläder, en svart ko, en kista, ett kar och en spann utan värde. Änkan Malena bodde kvar i stugan som inhysesjon till sin död 1776. I någon enstaka mantalslängd anges hon som tiggerska. Möjligen bodde här under 30-talet även gårdsmannen Sven Jonsson med hustru Inger och sonen Jon, oklart vilka de är.
1764-85	Svenborg Esbjörnsdotter (dotter till ovanstående). Gift 1764 med salpetersjudardrängen Gunne Persson, född 1734. De betalar 3 daler smt i skatt per år. De fick inga barn. Sedan Gunne fått avsked i 45-årsåldern från sin sjudargärning i Kronoberg har de så svårt att både han och hustrun är tiggare. 1784 blev de uppsagda från torpet, men Gunne hann dö 1785 i röfveber, 50 år gammal.
1785-93	Jöns Johnsson , född 1751. Hustru Gunnel Jönsdotter, född 1742 i Kulhult. Barn: John 1777, Jöns 1780 och Sissa 1783 (död 1785, i bröstsjuka). Familjen inflyttade 1785 från ett torp i Mjöbygget. 1793 flyttade familjen till ett torp i Kylan. Änkan Svenborg bor kvar här.
1793-1814	Svenborg Esbjörnsdotter bor här, noterad som fattighjon och tiggerska.
1814-18	Lars Persson (Ävra-Lasse), född 1789. Gift med Hanna Tuvesdotter, född 1787 i Osby socken. De inflyttade 1814 från torpet Ävra-Pellens. De fick sex barn, av vilka följande bodde här: Elna 1811, Truls 1814 och Sissa 1816. Familjen återflyttar till Ävra-Pellens 1818. Under perioden bodde troligen även Svenborg här.
1818-31	Avskedade ryttaren Lars Appelgren , född 1757 i Verum socken, inflyttade 1818 från Norretorp 1 och bodde här till sin död 1831. Svenborg Esbjörnsdotter bodde här till sin död 1829. Pigan Sissa Simonsdotter, född 1790 i Hallaryd, bodde här från 1917 men flyttar 1825 till ett torp i Drakeberga. Backstugan revs strax efter 1831. På 1840-talet kallas platsen för "Lassa-Täppe". Om det är Ävra-Lasse eller Lars Appelgren som åsyftas får vara osagt.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

296 SÅGMÖLLETORPET

TIDSPERIOD:	1758-1860 (ca 100 år).
HITTA HIT:	Har legat där vägen Björkerås-Mjöbygget korsar ån.
BESKRIVNING:	Här låg sedan gammalt Björkerås husbehovs mjölkvarn. Här blev också platsen för ett vattendrivet sågverk. Grundstenar finns kvar troligen från torpet alldeles söder om gamla vägen intill gamla brofästet. Grunden mäter ungefär 7 x 5,5 m. Karta och bilder
HÄNDELSER:	<p>1758 uppfördes en sågkvarn intill Björkerås gamla mjölkvarn i Simontorpsån. Sågkvarnen kallades Björkerås mölla eller Björkerås sågqvarn eller rätt och slätt sågmöllan. Möllan var försedd med en grov enbladig ramsåg. Max brädlängd 12 alnar (=7,20 meter). Sågmölletorparen var sågskärare och drev både såg och kvarn höst och vår när vattnet räckte till. Dessutom skulle han hålla väg genom lyckan och bro över ån. Torp och fähus uppfördes och åkrar och ängar röjdes längs vägen mot Björkerås-gården. Bönderna såg till att i kontraktet skriva in sin rätt att få sågat till husbehov utan betalning samt att ha företräde att lösa in såg och kvarn. Sågen och kvarnen ägdes tidvis av torparen, tidvis av Björkerås-bönderna.</p> <p>1758-68 Möllaren Lars Persson Zeland fick 1758 kontrakt av Björkerås-bonden Christen Svensson "på en torpplan vid ån, där han får bygga sig såg och kvarn samt nödiga hus". Skatten var 15 daler per år. Flyttattest från Hallaryd utfärdas maj 1759. Hustru Else Larsdotter. Barn: Per (dog tidigt?), Lars 1759, Jöran 1762 och Samuel 1764. Lars sålde 1768 torp med såg och kvarn till Anders Persson och flyttade till Torup.</p> <p>1769-75 Möllnaren Anders Persson hitflyttar 1769 från Hallaryds socken med hustru Karena Nilsson. Barn (födda här): Per 1770 och Nils 1772. 1775 säljer familjen torp med såg och mjölkvarn till Måns Nilsson och flyttar samma år åter till Hallaryds socken.</p>

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

1775-85	<p>Måns Nilsson köper torp med såg och mjölkvarn för 410 daler. Av kontraktet framgår att bönderna har rätt att såga till husbehov utan betalning samt har företräde att lösa in såg och kvarn. "Måns skall hålla väg genom lyckan och bro över åen vid möllan. Stugan är 7 och 3/4 aln bred och lika lång, byggd i knut av furutimber på stenfot och tak av näver. Foträn äro förruttna och golvet är mycket förgånget, rummet är mycket lågt och även taket är förgånget. Uthus: Norra längan, fähus, lada och loge, vilket förre brukaren Anders Persson hade ämnat nedriva och bygga ett annat östersöder från stugan 11 och 1/2 alnar långt och 9 alnar brett av furutimber i stolpar och täckt med bräder. Sågmöllan är förrutten och bör ombyggas. Qvarnen är i tämeligen godt stånd, men bäcken har undergrävt hörnstenen och huset håller och bör upprättas. Undre qvarnstenen är försliten och bör ersättas. Torpet har fyra skäppland åker".</p> <p>Möllnaren Måns Nilsson, född 1742. Hustru Elna Tuvesdotter, född 1735. Barn: Kjerstin 1773, Nils 1776 och Sone 1780. Måns noterad som krympling och utfattig. Elna dog 1785, i rötfeber. Gårdsmannen Måns gifte sig kort därefter med Bengta Esbjörnsdotter Holmgren, född 1748 i Drakeberga. Sålde på exekutiv auktion och familjen flyttade till 1786 till Hallaryds socken. Senare bor de på Ävra-torpet.</p>
1786-98	<p>Torparen Per Tuveson, född 1750 i Drakeberga. Hustru Svenborg Nilsson, född 1738 i Torslehult. Ett tag noterad som utfattig, men senare som järnbruksbruksdräng. De hade en fosterdotter, Elna Christensdotter, född 1771 i torpet Ävra-Pellens. Familjen kom hit 1786 från Torup. Per dog 1797, 46 år gammal. Änkan Svenborg bor kvar till sin död 1809.</p>
1798-1801	<p>Fosterdottern till ovanstående, Elna Christensdotter, gifte sig 1798 med Jöns Tuveson född 1775, och får sonen Christen samma år. De bor här, med hennes mor Svenborg, till 1801.</p>
1801-03	<p>Sockensnickaren Anders Svensson, född 1772 i Bodarp. Hustru Kjerstin Christensdotter, född 1779 i Kylan. Deras första barn föddes här. Anders var även byggmästare och var dessutom en beläst man. Familjen bodde här till 1803 då de flyttade till Hanavrå. Änkan Svenborg bor inhyses.</p>
1803-17	<p>Johan Sonesson, född 1759 i Traryds socken. Hustru Pernilla Pehrsdotter, född 1776 i Göteryds socken. De fick många barn men endast Sone 1805 och Anna 1807 nådde vuxenåldern. Under några år bodde här även några inhyses personer. Familjen flyttade 1817 till Bejstorp.</p>
1817-19	<p>Per Nicklasson, född 1794 i Osby socken. Hustru Elna Bengtsdotter, född 1785 i Osby socken. Son Sven, född 1819. Kontraktet med Björkerås-bönderna Sven Nilsson och Christen Svensson var på livstid. Den årliga skatten var 8 Rd samt 12 mans- och 6 kvinnodagsverken. Familjen hade tre fäkreatur, fyra får och ett svin. Per dog 1819.</p>
1719-25	<p>Änkan Elna Bengtsdotter bor kvar med sonen till 1825 då de flyttar till Hallaryds socken. Elna överlät 1825 torpet till Sven Pålsson.</p>

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

1825-27	Sågsjäraren Sven Pålsson , född 1798 i Osby socken. Hustru Karna Svensdotter, född 1788 i Broby socken. Barn: Elna 1819 och Karna 1822. 1827 brann mjölkvarnen ner helt och såghusets tak skadades. Björkerås-bonden Sven Nilsson stämde Sven och yrkade ersättning för brandskadan. Sven ansågs dock inte skyldig till branden. Familjen flyttade 1827 till Gumlösa.
1827-43	Torparen Nils Svensson (Mölle-Nissen), född 1799 i Osby socken och hustru Sissa Tuvesdotter, född 1802 i Osby socken kom hit 1827. Barn: Sven 1827 (död 1830), Christian 1828 (flyttar 1843) och Karna 1833. Under en period bodde här även sågmölledrängen Chrsten Hermansson från Hermans täppe. Sissa dog 1841. Nils var då försupen.
1843-51	Torparen drängen Truls Nilsson , född 1800 i Kylen. Sammanboende Anna Eriksdotter Hall, född 1814. Sonen Anders, född 1839. Familjen inflyttade 1843 och flyttar 1851 till Norretorp 1.
1851-60	Torparen Nils Svensson , född 1828 i Loshults socken. Hustru Bengta Hermansdotter, född 1827 i Hermans täppe. Barn: John 1851 och Ingri 1854. Bengta dog i lungsot 1856, endast 29 år gammal. Nils dog 1860, endast 32 år. Torpet revs därefter, mjölskvaltän hade övertagits av Mjöbygget, men sågmöllan användes av Björkerås-bönderna in på 1890-talet.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

297 ÄVRA-TORPET

TIDSPERIOD:	1762-1860 (98 år).
HITTA HIT:	Torpplatsen ligger på östra sidan av vägen mellan Björkerås och Jonstorp intill gränsen till Drakeberga.
BESKRIVNING:	Uppfördes troligen 1760 på Björkerås utmark intill vägen och nära Drakebergas ägor. Torpet revs efter 1808. Ett nytt torp uppfördes 1833. Inga spår av byggnader finns kvar. <u>Se karta och foton</u>
HÄNDELSER:	Första torpkontraktet skrevs 1762.
1762-89	Jon Jonasson , född 1720 i Hallaryds socken. Hustru Dorotea Jonasdotter, född 1725 i Loshult. John och Dorotea byggde torpet och uppodlade den steniga utmarksjorden och höll några kor och får. Barn (med reservation för att det inte är samtliga): Erik 1748, Elna (okänt födelseår), Per 1760 (blev torpare på Ävra-Pellens) och Lars 1766 (blev torpare här). Barnen Erik och Elna flyttar snart härifrån. John var "fördärvad i ena benet". Familjen är antecknade som inhyses och utfattiga och man och hustru tigger. Tidvis bodde här även någon dräng eller piga. John dog här 1789. Bouppteckningen upptar bl a två kor, en stut, en kviga och ett får med lamm. Änkan Dorotea bor kvar. Enligt testamente ska sonen Lars överta husbyggnaden och fruktträden. Bönderna intygade vid överlåtelsen att föräldrarna visat stor trohet och ett redligt uppförande.
1790-92	Ryttaren Lars Johnsson Frimodig (son till ovanstående), född 1766 i detta torp. Hustru Hanna Håkansdotter, född 1764. Barn: Sissa 1790. Lars blev, som sin farfader, ryttare vid kavalleriet och tillhörde rusthållet nr 104 i Bodarp. Som nygift flyttade han hit 1790 med familjen från Bodarps ryttartorp och övertar föräldrarnas kontrakt efter faderns död. Lars "får de gamla förmånerna och dessutom en äng nordost från gården, Bastabros kär kallad". Husbyggnaderna fick även flyttas en bit västerut. Livstidskontrakt. Den årliga skatten var 4 Rd (riksdaler) och 32 sk (skilling). De hade bl a två kor. Lars utkommenderades 1790 i kriget mot Ryssland för tjänstgöring i örlogsflottan och deltog i de intensiva sjöstriderna i Finska viken där han togs tillfånga av ryssarna. Han återkom aldrig och hans öde är okänt. Han betraktades uppenbarligen som död för änkan Hanna gifte om sig 1792 och flyttade härifrån.
1792-1807	Änkan Dorotea Jonasdotter bor ännu här. Hon gifte sig senare med f d knekten Lars Osterdal. Noterade som utfattiga. Änkan Dorotea flyttar till sonen Erik i Kylan 1807. Änkan Karna Jönsdotter , född 1762, bor här några år.
1807-08	1807-08 bodde här Måns Nilsson , född 1742, se <u>sågmölletorpet</u> . Hustru Bengta Esbjörnsdotter Holmgren, född 1748 i Drakeberga. Dottern Elna 1790. När Måns dog 1808 flyttar änkan och dottern till Bodarp. Därefter revs husen.
1808-33	Obebott.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

1833-59

Torparen **Lars Persson** (Ävra*-Lasse), född 1789 i torpet Ävra-Pellens och hustru Hanna Tuvesdotter, född 1787 i Osby socken inflyttar 1833 med några av sina barn från Ävra-Pellens. De fick livstidskontrakt av Björkerås-bönderna Sven Nilsson och Per Johansson. "Torpplanen är belägen vid Drakeberga rågång utmed vägen, som löper mot Jonstorp och följer rågången i öster till ett kärr och sträcker sig sedan i norr och sedan ut till vägen igen efter utsatte märken". Torpplanen var väsentligt mindre än den förra, som verkar ha sträckt sig även väster om vägen. Städjan var 6 Rd, 23 sk och 8 rst (runstycken). Skatten var 32 sk och 5 dagsverken per år. De uppförde en ny torpstuga och bodde här i 26 år tills de båda dog 1859 i 70-årsåldern av ålderdomssvaghet. De sista åren är de noterade som utfattiga, och Lars hade dömts för stöld. Platsen kallades 1842 för "Evra Lasses täppe". Det gick vilt till ibland. Bondsonen Eric Persson i Björkerås hade vid ett tillfälle spöat Lars Persson och dessutom med ett trubbigt föremål slagit upp ett jack under ögat på dennes hustru.

* Ävra kommer av äver = ivrig.

298 ÄVRA-PELLENS (Skräppe-täppet)



Inga som helst torplämningar finns kvar sedan marken uppodlats till åker, en åker som numera är granplanterad.

TIDSPERIOD:	1765-1833 (68år).
HITTA HIT:	Torpet har legat på Björkerås södra utmark (den s k kohagen) nära gränsen mot Drakeberga och 300 m väster om landsvägen. Platsen är inte skyltad, men bör ha legat på, eller öster om, den sydligaste delen av den långsmala åker som uppodlades sedan torpet lämnats och som sträcker sig från Björkerås södra gård. Åkern är numera skogsbeväxt men är omgärdad av stengärde.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

BESKRIVNING:	<p>Det är känt att torphuset hade två fönster.</p>  <p><i>Vänster: Området kring torpplatsen 1844, dvs ca tio efter det den övergavs. "Skräppe-täppet" omfattar då ägorna 633-639, av vilka 636-637 är myllig åkerjord, förmodligen uppodlad av torparen. Höger: Området i början av 1900-talet.</i></p>
HÄNDELSER:	<p>Ur kontrakt 1765 mellan Björkerås bönder och torparen: "I vår egen vång skall Christen Christensson och hans hustru hava södra hagastycket till åkerröjning och där skall Christen och hans hustru Pernilla Botelsdotter nybygga sig ett torp. Dessutom får de båda kohagakärren i norra vång till äng. Därtill får han ett litet stycke av gamla fähustomten till kohagagjärdet, endast att fädriften blir ograverad". Den årlig skatten till bönderna var 10 daler smt och två dagsverken.</p> <p>1765-1779 Bruksdrängen Christen Christensson, född 1724 i Drakeberga (åbosen). Hustru Pernilla Botelsdotter, född 1728 (dotter till Botel Andersson i Norretorp 1). Barn (med reservation för att det inte är alla): Sven? (dog tidigt?), namnlös dotter 1761 (dödfödd), Christen 1761, Botel 1765, Una 1768 (dog tidigt?) och Elna 1771. Är noterade som inhyses, fattiga och tigger, hustrun värkbruten, sonen krympling. När Pernilla dog 1777 och Christen 1779 efterlämnade de fyra omyndiga barn, vilka så småningom blev torpare resp torparhustrur. Samtidigt löpte kontraktet ut och torpet återgick till bönderna. Bouppteckningen upptog bl a en häst, fyra nötkreatur, tre svin och ett 10-tal får och getter. Vidare fanns en gammal järnskodd vagn och en kärra.</p> <p>1780 Obebott. Bönderna löste in torpet och sålde det för 200 daler.</p>

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

1781-1807	<p>Per Jonsson (Ävra*-Pellen), född 1760 på Ävra-torpet, köpte torpet av Björkerås-bönderna Nils Svensson och Sven Christensson 1781. Hustru Hanna Christensdotter, född 1763 i Torup. "Torparen ska därtill ha östra fly vid Drakeberga rågång och ett kärr i fäladsmarkens norra ända till äng". Kontrakt på makarnas livstid. Årlig skatt 16 riksdaler. De sista åren anges han som oförmögen till arbete och fattig. Barn (alla födda på torpet): Sissa 1784 (död samma år, i rödsot), Christen 1785 (Ävra-Christen) , Lars 1789, Jon 1791, Elna 1794, Sissa 1796, Pernilla 1799 (död 1800), Nils 1801, Pernilla 1803 och Per 1806. Sonen Lars tar över torpet, medan Per flyttar med familjen till Kylen där han köpt ett hemman. * Ävra kommer av äver = ivrig.</p>
1807-14	<p>Torparen Lars Persson (Evra-Lasse)(son till ovanstående), född 1789 på detta torp. Hustru Hanna Tuvesdotter, född 1787 i Osby socken. Deras första barn föds här. 1814 flyttar familjen till Svenborgs backstuga.</p>
1814-18	<p>Nils Christensson, född 1787 i Kylen. Hustru Kjerstin Björnsdotter, född 1786 i Mjöbygget. Barn: Jöns 1816 och Per 1818. Familjen flyttar senare till Bodarp.</p>
1818-33	<p>Torparen Lars Persson (Ävra-Lasse), samma som tidigare. Familjen återinflyttar 1818 från Svenborgs backstuga och brukar torpet på föräldrarnas livstidskontrakt. Barn (med reservation för att det inte är alla): Elna 1811, Truls 1814 (Ävra-Trylsens), Sissa 1816, Pernilla 1819, Bengta 1822 (till Verum 1841), Karna 1824 (död samma år), Pehr 1826 (död samma år), Karna 1828 och Nils 1833 (död 1838). När Lars föräldrar dött flyttar familjen 1833 till Ävra-torpet. Lasse hade då bott 40 år i torpet. 1833 dömdes han för stöld.</p> <p>Sedan torpplatsen lämnats togs åkermarken om hand av Björkerås-bonden, som så småningom uppodlade hela området. Platsen kallades då för "Skräppe-täppet".Skräppe = skryta.</p>

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

299 FLINKA-TORPET (Flinka-täppet) (Eklöfs)

TIDSPERIOD:	1800-1902 (102 år).
HITTA HIT:	Följ skogsvägen från Björkerås norra gård så långt det går.
BESKRIVNING:	Den ursprungliga torpstugan uppfördes 1819. Även kallas Flinka Tuens. Se karta och bilder.
HÄNDELSER:	
1800-1819	Kontrakt skrevs 1800 mellan jordägarna Nils Svensson och Sven Nilsson med saltpetersjudaren Anders Andersson Flink. Torpplatsen "börjar vid Kläddegyl och följer häradsgården i norr till Tranegyls vad, som är hörnemärke mellan Visseltofta, Osby och Hallaryds socknar, och sedan i väster bortom en liten mosse något nära Kläddekulla gårde, därifrån i söder till utflädningen för södra gårdesgårdarmen, vilken sträcker sig mot Kläddegyl". Flink uppförde dock inget torp och bodde aldrig här.
1819-1840	Torparen Tuve Persson , född 1780 i Osby socken. Hustru Johanna Nilsson, född 1779 i Loshults socken. Barn: Pernilla 1814, Nilla 1817 och Malina 1821 (död 1824). De flyttar hit 1819 då de fick kontrakt på torpet av hemmansägaren Sven Nilsson och uppförde en torpstuga. Städjan var 158 Rd. Skatten var 9 Rd (riksdaler) och 12 dagsverken per år. Dessutom var torparen skyldig att arbeta hos jordägaren mot betalning då så erfordrades. 1840 säljer Tuve torpet för 400 Rd till Sven Nilsson mot att han och hustrun får bo kvar livet ut. Döttrarna utflyttar så snart de blivit vuxna. Tuve och Johanna bor här tills de dog i början av 1850-talet.
1841-76	Torparen Christen Hermanson , född 1818 i torpet Hermans täppe. Hustru Bengta Persdotter, född 1818 i Hallaryds socken. 1841 köpte han torpet av Sven Nilsson. Christen hade dessförinnan bl a haft tjänst som sågmölledräng vid Björkerås mölla. De tidigare ägarna bor kvar som inhyses och skröpliga. Likaså bor pigan Hanna Jakobsdotter med sonen Johannes här några år. Christen dog 1874. Änkan Bengta bor kvar något år och flyttar sedan till det intilliggande nybyggda torpet Lindells Pallas.
1876-1902	Torparen och f d dragonen Per Persson Rosenqvist , född 1847 i Örkeneds socken. Hustru Elsa Trulsdotter Lindell, född 1850 i Loshults socken. Barn: Nils Justus 1877 (vistas i Amerika 1901-13), Otto Bernhard 1879 (död 1898), Thomas 1881 och Olof 1886 (åkte till Amerika). Hustrun Elsa dog 1893. Per gifte sig samma år med Ingrid Larsdotter, född 1849 i Drakeberga.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

1902-16	1895 sålde bonden Per Svensson ett jordstycke kring Flinka-torpet till därvarande torparen Per Rosenqvist med sikte att så småningom avstycka området som hemmansdel. Avstyckningen av det ca 11 hektar stort området skedde 1902 och benämndes Björkerås 1:5 och åsattes skattetalet 3/512 mtl. 1908 såldes hemmansdelen till Rosenqvist. 1916 överlät han den till sonen Justus, varefter Per och Ingrid flyttade till det intilliggande Lindells Pallas.
1916-24	Justus Rosenqvist (son till ovanstående) övertog hemmansdelen. Han blev så småningom sjuk och togs in på hospital.
1924-50	Hemmansägaren Karl Albert Eklöf , född 1900 i Hallaryds församling köpte hemmansdelen 1923 av Per Rosenqvist och flyttade hit. Han gifte sig med Hilma Josefina Johnsson, född 1902 i Visseltofta församling. Han högg i skogen åt Jonstorpsgården, men var även småbrukare och hade häst och två-tre kor. När Karl dog 1950 flyttade änkan och deras son härifrån.
1950-	Dödsboet efter Eklöf säljer fastigheten, som numera är sommarstuga.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

300 HERMANS TÄPPE

TIDSPERIOD:	1817-75 (58 år).
HITTA HIT:	Följ skogsvägen från Björkerås södra gård som passerar torpplatsen med ca 100 m. Torpplatsen är belägen på en liten höjd vid slutningen ner mot Kläddebäcken nära gränsen till Jonstorp.
BESKRIVNING:	<p>Ur torpkontraktet 1817 med hemmansägaren Christen Svensson: "Torplägenheten är belägen sydost från gården norr om Farabjär och har å östra sidan den s k Kläddebäcken till gräns, vilken utgör rågångsskillnad mellan Björkerås och Jontorps ägor, följer sedan bäckakanten i väster upp till där kärrdraget är som smalast, därifrån går gårdet i söder till Drakeberga rågång, vilken det sedermera följer till ett på Farabjär beläget femstensrös vid förut nämnda Jonstorps rågång. Torparen får inhägna torplyckan och uppföra byggnader. Kontraktet gäller på båda makarnas livstid. Städa 100 Rd (riksdaler). Skatt 3 Rd årligen och 12 dagsverken". Kvar finns stengrunder för två byggnader samt jordkällare, många stenrösen från odlingarna och en liten bit stengärdesgård.</p> <p>Torpplatsen är uppbyggd på en halv meter hög stenterrass i suterräng med måtten ca 11,5 x 6,8 m. Torpet tycks ha haft måtten 6,8 x 4-5 m. Intill terrassen, på marknivå, finns grunder efter ett fähus? med måtten 5,8 x 2,8 m.</p> <p>Se karta och bilder.</p>
HÄNDELSER: 1817-75	Torparen Herman Christensson , född 1790 i Göteryds socken. Hustru Bengta Trulsdotter, född 1794 i Osby socken. De bodde här livet ut, Bengta dog 1863 och Herman 1875. Herman råkade i slagsmål med sin husbonde Christen Svensson 1821 och dömdes till böter Barn (alla födda i torpet): Christen 1818 (efter en tid som sågmöllebräng blev han torpare i Flinka-torpet), Herman 1821, Inger 1824, Bengta 1827 (bor senare på sågmölletorpet) och sladdbarnet Johannes 1839 (död samma år). Sonen Herman dömdes för stöld. Några av barnbarnen var tidvis skrivna här.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

301 PER OLSA-TÄPPET

TIDSPERIOD:	1846-96 (50 år).
HITTA HIT:	Tag skogsvägen från Björkerås norra gård mot Flinka-torpet. Halvvägs dit strax före jaktstugan leder en skogstraktorväg norrut några hundra meter fram till torpplatsen, som ligger alldeles vid gränsen till Kläddekulla.
BESKRIVNING:	Torpplanen utgjordes av en kolmilabacke intill Kläddekullas ägor. Torpplatsen är igenvuxen, liksom den ursprungliga stigen dit. Ännu synligt är torpgrunden med murstock, en stenklädd utgrävning i en backsluttning (källare eller fähus?) samt åtskilliga stengärdesgårdar. Torpgrunden mäter ca 15 x 6 m, möjligen har stugan varit sammanbyggt med någon annan byggnad. Kartor och foton
HÄNDELSER:	<p>1846 skrev torparen Petter Johan Pettersson kontrakt med hemmansägaren Sven Svensson, gällande i 49 år: "Torplägenhet belägen på norra sidan av Björkerås utmark och tager sin början vid Kläddekulla gårde eller inägor å västra sidan eller den s k Mölleängen och åt någorlunda rak linje åt söder till den nuvarande vintervägen, på vilket ställe nedgrävts en sten till hörnemärke, därifrån åt öster till en annan sten, som även utgör hörnemärke och sedan går märket i nordost till en nedgrävd sten, allt i rak linje, till en annan nedgrävd hörnsten och därifrån i öster i det s k Flyet, som även bliver hörna och därifrån till Kläddekulla ägogårde och följer sedan Kläddekulla gärdesgård i väster till förstnämnda märke då det är kringmätat. Städja 86 Rd och 16 Sk. Kontraktstid 49 år från den 29/9 1846. Torparen är fri från skatt de tre första åren och fri från dagsverken de två första åren. Sedan fullgöres årligen 12 mans- och 10 kvinnodagsverken, samt betalas i årlig skatt 5 Rd (riksdaler) och 26 sk (skilling). Torparen får bebygga, odla, nyttja och bebo lyckan under kontraktstiden, därefter tillfaller den hemmansägaren. Husbyggnaderna tillhör torparen".</p> <p>1846-90 Petter Johan Pettersson, född 1818 i Hamneda socken. Hustru Bengta Andersdotter, född 1822 på ett torp i Drakeberga. De bebygger och uppodlar torpet. De första åren, då uppodling sker, bor även en piga och en dräng inhyses. Petter och Bengta får 10 barn, alla födda i torpet: Per 1846, Elsa 1848, Anders 1850, Anna 1852 (död 1856), Sissa 1854, Anna 1857, Sven 1859 (död 1860), Sven 1862, Nils 1864 och Nilla 1868. Barnen flyttar ut efter hand. 1880 dog Petter. Änkan bor kvar och brukar torpet, förmodligen med hjälp av ännu hemmavarande barn.</p> <p>1890-96 Efter att ha arbetat som sjuksköterska återflyttar dottern Elsa Pettersdotter till torpet 1890 och gifter sig med Per Olof Olsson, född 1858 i Osby socken. Per var änklings efter äktenskap med Elsas moster och hade med sig tre barn: Selma 1882, Amanda 1885 och Anton Ferdinand 1887. Änkan Bengta och familjen Olsson bor kvar på torpet till 1896 då kontraktstiden löper ut. De flyttar då till Visseltofta by.</p>

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

302 SKRÄPPE JOHANNESSENS

TIDSPERIOD:	1864-82 (18 år).
HITTA HIT:	Från vägen mellan Björkerås och bron över Simontorpsån går en skogsbilväg norrut. Följ den ett hundratal meter.
BESKRIVNING:	Torpet antas ha varit en backstuga. Ingen odling kan ses på 1933 års karta. Karta och foton
HÄNDELSER: 1864-82	Arbetskarlen Johannes Johnsson , född 1826 i Göteryds socken och arbetspigan Sara Johansdotter, född 1832 i Norra Hanavrå träffades när de under 1850-talet gjorde tjänst i Drakeberga. De gifter sig och fortsätter att arbeta på olika gårdar i trakten. 1864 blir de torpare i Björkerås. De får sex barn: Per 1858 (dör tidigt), Johanna 1863, Per 1865, Nils 1868, Elsa 1872 och Ingrid 1876. Efter 18 år på denna plats flyttade familjen 1882 till ett torp i Drakeberga.



Inte mycket finns att se idag.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

03 ERIKSBERG

TIDSPERIOD:	ca 1870-1906 (ca 35 år).
HITTA HIT:	Platsen ligger på västra sidan av vägen mellan Björkerås och Jonstorp intill gränsen till Drakeberga (mitt emot Ävra-torpet).
BESKRIVNING:	Karta och foton.
HÄNDELSER:	Huslägenheten bebyggdes 1874 av hemmansägaren i Björkerås Eric Persson för sonens lanthandel. Det verkar dock som om den kan ha byggts redan omkring 1870 och att brodern Pehr började med lanthandeln.
1874-83	Lanthandlare Anders Eriksson , född 1848 i Björkerås södra gård. Anders drev lanthandel här några få år, men bodde enligt uppgift inte här. Han kom dock på obestånd och emigrerade 1883 till Amerika.
1886-89	Änkan Elna Christensdotter (änka efter Erik Persson), född 1823 i Kulleröd. Hon flyttade hit efter Eriks död 1886 med döttrarna Maria född 1853 och Elsa född 1863. Elna dog 1889, och Elsa flyttade härifrån.
1889-1902	Arbetspigan Maria Eriksson (dotter till ovanstående). Maria säljer huset 1902 till Elsa Vahlgren, men bor kvar, oklart hur länge men kanske till 1906. Hon är därefter skriven som hyresgäst hos bonden tills hon 1912 flyttar till Vankiva.
1902-06	Husägaren Elsa Vahlgren , född 1864 i Hallaryds socken, bor här några år med sina barn Ester född 1895 och Einar Gottfrid född 1900. Elsa säljer huset 1906 till torparen Sven Persson i Drakeberga, född 1865, och flyttar härifrån. Sven sålde sitt torp i Drakeberga och flyttade huset till Killeberg.

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

304 LINDELLS PALLAS

Platsens benämning är uppkallat efter Lindells hustru Pernilla. "Palla" är ett slanguttryck för Pernilla.

TIDSPERIOD:	1876-1922 (46 år).
HITTA HIT:	Huset har legat norr om Flinka-torpet på västra sidan om vägen och intill gränsen mot Kläddekulla.
BESKRIVNING:	Karta och foton.
HÄNDELSER:	<p>1876 byggde Per Rosenqvist i Flinka-torpet denna stuga åt änkan efter Flinka-torpets tidigare innehavare.</p> <p>1876-96 Torparänkan Bengta Persdotter, född 1818 i Hallaryd socken. Hon är änka efter Christen Hermansson i Flinka-torpet. Hon bodde här i 20 år till sin död 1896.</p> <p>1897-1901 Smeden Anders Petter Johansson Wahlgren, född 1855 i Hallaryds socken. Hustru Johanna Karlsdotter, född 1843. Barn (från hans tidigare äktenskap): dottern Tilda, född 1880 (vistas på vårdanstalt). De inflyttar 1897 från en stuga i Drakeberga och bor här några år tills de 1901 återflyttar till stugan i Drakeberga.</p> <p>1901-06 Snickaren Nils Teodor Andersson, född 1877 i Loshult. Hustru Maria Johansdotter, född 1879 i Loshult. Barn: Artur Vilhelm 1901 (död samma år), Iris Adele 1902 och Arnold Herbert 1903. Familjen kom från Hallaryd 1901 dit de åter flyttar 1906.</p> <p>1906-16 Torpägaren Pernilla Johnsdotter Lindell, född 1847 i Göteryds socken. Gift med Sven Trulsson Lindell, född 1841, bror till Rosenqvists hustru. Sven vistades i Amerika sedan länge. Även några av deras barn och barnbarn bodde tidvis här. Familjen flyttade 1916 till Hallaryd socken.</p> <p>1916-22 Per Persson Rosenqvist, född 1847 i Örkeneds socken och hustrun Ingrid Larsdotter, född 1849 i Drakeberga flyttade på gamla dar hit 1916 från Flinka-torpet. Ingrid dog 1919. Änklingen Per flyttade 1922 till Norretorp 2. Torpet revs därefter.</p>

Obs – denna pdf-fil är provisorisk, och kommer under hösten 2016 förses med kompletterande kartor och foton.

305 ÖSTRABY OLOFS (Falks)

TIDSPERIOD:	1886-1914 (28 år).
HITTA HIT:	Ligger på västra sidan av landsvägen mellan Björkerås och Kalvshult.
BESKRIVNING:	Karta.
HÄNDELSER:	Torpet byggdes 1886 på ängsmarken nära vägen mot Kalvshult av Olof Persson, inflyttad från Kalvshults Östergård.
1886-14	Torparen Olof Persson , född 1851 i Hallaryds socken. Hustru Bengta Johansdotter, född 1849 i Osby socken. Barn: Nils 1876 (senare Norretorp 2), Johanna 1882, Emil 1885, Tilda 1888 och Albert 1891.
1914-32	1914 friköpte Olof tomten om ca 7,7 ha som avsöndrad lägenhet Björkerås nr 2 (hemmansdel 1:6) av dödsboet efter hemmansägaren i Björkerås Per Svensson. Olof övergick därmed från att vara torpare till att vara lägenhetsägare. Då hade barnen flyttat härifrån medan Olof och hustrun bodde kvar livet ut. Bengta dog 1931.
1932-81	Lägenhetsägaren och småbrukaren Albert Falk , född 1910 i Hallaryds socken. Albert köpte lägenheten 1932 och flyttade hit med sina föräldrar f d soldaten Johan Magni Andersson Falk, född 1875 i Urshult och Sofia Andersdotter ("Fia Falk"), född 1873 i Hallaryds socken samt Alberts syster Selma född 1913. Den tidigare ägaren Olof bodde kvar till sin död 1938. Albert gifte sig 1936 med Hilda Gustafsson, född 1910 i Tegnaby socken. Han byggde då ett nytt hus intill vägen där han bosatte sig med hustrun. Han odlade även upp ängsmarken mot Kalvshults-gränsen. Han arbetade i skogen, bl a i Mjöbyggets kronoskog där han högg och körde timmer. Han hade häst och ca tre kor, mot slutet även en traktor. Sofia dog 1948 och Johan Magni flyttar då till Markaryds socken. Från 1951 bor här en fosterdotter till Albert och Hilda Matilda. Albert dog 1981.
1982-	Efter Albert Falks död kom nya ägare. Fastigheten är ännu bebodd.

Ulf Björkdahls släkt- och bygdeforskning. Upprättad 2008-09-13, senaste revidering 2008-10-04.

Källor: Husförhörslängder, församlingsböcker och andra kyrkböcker. Mantalslängder. Fastighetsböcker. Lantmäterikartor och skifteshandlingar. Svante Gunnarssons bok "Torp och backstugor i Visseltofta socken", 1957. Hallbergs/Svenssons bok "Så länge korparna flyger". Besök på plats.